

Garmin middag

door Luuk - 15 februari 2013

Op donderdagmiddag 14 februari 2013 is de Garmin middag weer gehouden.

Rond de klok van 13:00 uur kwamen de deelnemers binnen gedruppeld. Er waren wat problemen op de weg vanwege het winterweer (... het lijkt de NS wel). Sneeuw en ijzel noodzaakten een tweetal deelnemers om thuis te blijven. Jan, uit het verre Tholen, was zeer bijtijds vertrokken en had er lang over gereden. Maar hij was er weer .. chapeau!

Leuk om te zien dat er in de laatste weken weer diverse Zūmo's zijn aangeschaft; Jaap en Suzy kwamen zelfs rechtstreeks uit de winkel als trotse bezitter van een Zūmo 660. Ook Martijn had zijn StreetPilot ingeruild voor een heuse Zūmo 660.

Wederom waren we te gast bij Jaap en Anneke in Middenbeemster, waar rond 13:00 uur de koffie klaar stond. Naar goede traditie was ook de appeltaart bij de koffie niet vergeten. Anneke had zichzelf overtroffen en Evert liet zich ontvallen: "daar kan zelfs beroepsbakker Ten Napel uit Klazienaveen niet tegen op". Heerlijk!

Na de koffie werd het tijd om eens te gaan praten over de Zūmo aangelegenheden. Behalve voor de gezelligheid, was men daar tenslotte voor gekomen.



De Garmin middag

Bierbrouwerij

De Uitvlugt



KÖLSCH
4,8 %

Een serieus lekker biertje

Een drietal presentaties werd doorlopen en tijdens deze presentaties bleek de grote interesse in het Zūmo mysterie. Er werden veel vragen gesteld, gediscussieerd en gesproken over alle in-en-outs van de navigatie. Ik hoop dan ook dat alle deelnemers het nodige hebben bijgeleerd en dat Jaap en Suzy, als kersverse Zūmo 660 bezitters, niet te veel zijn geschrokken van alle informatie. De notitie-pagina's van de PowerPoint presentaties zijn overigens terug te vinden op de bladzijde 'Navigatie'.

Na al het Zūmo-geweld werd het tijd om toe te geven aan de liefhebberij van de Heer des Huizes: bier brouwen. En Jaap had deze keer, samen met Martijn, een heerlijk bier gebrouwen.

En Jaap had deze keer, samen met Martijn, een heerlijk bier gebrouwen, dat op tap stond. Ik ben blij dat Jaap zo'n leuke hobby heeft, want zo'n lekker biertje verhoogt de gezelligheid enorm. En gezellig was het!

Na dit gezellige samenzijn werd het toch tijd om, ondanks weeralarm en file-waarschuwingen, de terugreis te aanvaarden. Sommigen hebben er lang over gedaan om weer thuis te komen, maar ik was filevrij en zonder gladheid sneller thuis dan normaal.

Iedereen is weer veilig thuisgekomen en dat is natuurlijk het belangrijkste.



De Zūmo enthousiastelingen